



# Prisma Amsterdam



Nieuws [Informatie](#) [Judoles](#) [Judoverslagen](#) [Texel](#) [WSG China](#) [Technische hoek](#) .. [wedstrijd regels](#) [Judo Links](#)

## Texel was weer TOP

Oktober is natuurlijk het Texelse feest, een traditie van alweer 6 jaar. De organisatie had er alles aan gedaan om de judoka's het naar hun zin te maken, gratis overtocht, een lunchpakket met swingende muziek en een gaaf t-shirt het kon niet op! Toch was er ook iets nieuws dit jaar, en wel de classificatie van de niveau's 1 en 2 om zich te kunnen selecteren voor het nationale team. Er liepen dus vandaag heel wat goede judoka's rond, meer dan ik in lange tijd gezien had. Maar ja, het ging vandaag ook ergens over, wie wil nou niet in het Nederlandse team uitgezonden worden door de JBN naar Duitsland en dan nog wel naar München. Doordat er vandaag zoveel goede judoka's waren, konden we genieten van vreselijk mooie partijen, die op het scherps van de snede gestreden werden. Schitterende punten, verbeterde koppen en wonder boven wonder geen blessures, in ieder geval geen ernstige. Rond de 20 mannelijke judoka's vanuit heel Nederland gaven acte dé pressance in de 5 gewichtscategorieën waar ze zich voor konden selecteren. Helaas waren er maar 2 dames aanwezig, hopelijk is dat anders in Limburg, want voor 2 dames kun je geen team samenstellen. Ik vond het een imposant gezicht de volledige wedstrijd mat met constant 3 scheidsrechters erop. Natuurlijk werd er ook op recreatief niveau goed gejudoëd. Iedere judoka kon lekker op zijn eigen niveau judoën.



Op het wedstrijdsecretariaat was niets aan te merken, problemen werden snel en sportief opgelost. Nadat de scheidsrechters verdiend gehuldigd waren "tenslotte staan ze altijd belangenloos voor ons klaar", werd de prijs-uitreiking onderleiding van Albert, die op zijn onnavolgbare manier (ik denk dat hij de 150 woorden per minuut wel haalt zonder onverstaanbaar te worden), strak en effectief leidde zonder dat het werd afgeraffeld. Voor iedere judoka was er een prijs(beker), een stukje aandacht, een warme hand of een kus en een juich moment. Tenslotte hadden we te maken met alleen maar kampioenen.

Grote klasse!!!!!!!!!!

Na de chilli, bed opmaken, deo spuiten, discokleren aan en gaan met die banaan. Tenslotte was het bluesweekend op Texel.

Zondagmorgen waren de eerste judoka's ondanks de late uurtjes allweert vroeg uit de veren voor een nieuwe dag met een verrassing en mooi weer. Om 9.00 uur stond de ontbijtdienst op tijd voor de deur en na het ontbijt, wat weer prima verzorgd was. Tassen inpakken en in de bagagebus van de firma Bakker weer goed geregeld door onze vaste chauffeur Ger. Niet naar Ecomare dit keer maar richting de Cocksdorp waar de KNRM de Beursplein 5 al buiten had staan om bewonderd te worden. Voor de niet ingeweiden onder ons de Beursplein 5 is een boot een hele snelle grote reddingsboot die zo'n 70 km per uur over het water scheert. Dat is snel heel snel maar daar gaat het niet om, deze boot is ontworpen om reddingswerkzaamheden op zee uit te voeren. De bemanning goed getraind en stoere kerels wisten er veel van te vertellen, waarom er geen schroef aanzat??? wat er gebeude als de boot omsloeg (was eigenlijk onmogelijk)

Hoe de boot naar het water gereden werd, nadat iedereen even op de boot was geweest. Hé er zit geen stuur in en iedereen mag op de kappiteins-

## Laatste nieuws

Het judo toernooi in België is helaas afgezegd en gaat dus niet door. In plaats daarvan gaat een kleine groep naar Limburg voor selectiewedstrijden.

## WSG-China

[Lees de belevenissen van onze judoka's in Sjanghai](#)



plaats zitten Niels!!!! O ja stuurrrrrrboord is rechts Gerda, Jim en Dennis  
nog even in het reddingspak gehesen, stoer hoor zag er mooi uit.  
Bedankt mannen van de KNRM, op naar Paal 17 nog even nagenieten van  
het mooie weer op het strand en na de patat met, opweg naar de overkant.  
Dag Texel je bent geweldig mooi maar ik wil naar huis naar mijn  
moedertje,  
tot volgend jaar 11 oktober.  
BvdE



[Top](#)